



JORDAN

Montessori
Lyceum
Utrecht

Kampboekje 2024

Datum: 1 juli – 5 juli 2024

Van 1 juli tot en met 5 juli 2024 gaan de klassen 1 t/m 3 op kamp. In dit boekje staan 13 kampen die dit jaar worden georganiseerd. Naast de al traditioneel geworden waterkampen, hebben we ook kunst-, ontdek-, kook-, fiets- en spelkampen. De leerlingen kiezen 3 kampen in willekeurige volgorde uit. De leerlingen van de 1e klas zullen tijdens een studieles dit gezamenlijk met hun mentor online invullen!

Tussen **25 februari en uiterlijk 12 maart** kunnen de leerlingen rustig een kamp naar keuze uitkiezen en opgeven. Het keuzeformulier is te vinden op de website <https://www.jordanmlu.nl/nieuws/>. Let op! Alleen zichtbaar als je bent ingelogd.

Tijdens de voorbereiding wordt er van de leerlingen een grote inzet verwacht. Het moet immers het kamp van de leerlingen worden. De bedoeling is uit het aanbod drie kampen te kiezen. Denk goed na over je keuzes! Overleg eventueel met vriend of vriendin. Wil je namelijk samen op kamp, dan kun je elkaar opgeven. Je kan je niet in een groepje opgeven (treintje effect > A geeft B op, B geeft C op, C geeft D en D geeft A op)! Indien dit wel gebeurt heb je kans dat door ons duo's worden gevormd en je niet in een kamp van keuze wordt ingedeeld.



Er kan gekozen worden uit de volgende kampen:

- Amstel Gold Race
- Bewegen in de Buurt
- Golfsurfkamp
- I like to movie movie
- Jordanese spelen
- Mastersjef Fryslan
- Operatie Arnhem
- Op weg naar Santiago de Compostella
- Sportief kamperen
- Waterkamp Almere
- Windsurfkamp
- Zeilen Friesland
- Zweinstein Express



AMSTEL GOLD RACE



Tijdens deze kampweek maak je vanaf onze gezellige camping, op een racefiets, tochten door het prachtige Limburgse heuvellandschap. We gaan naar hotspots in de omgeving, zoals Maastricht, het Drielandenpunt en het Mosaqua Subtropisch Zwemparadijs in Gulpen. Onderweg beklim je befaamde hellingen uit de Amstel Gold Race zoals de Keutenberg, Gulperberg en de Vaalserberg. Natuurlijk zal ook een tijdritje op de Cauberg niet ontbreken!

Daarna mogen de gebruikte beentjes rust en is er natuurlijk genoeg tijd voor ontspanning en lol maken. Zoef een paar rondjes over de rodelbaan in Valkenburg, luister of maak muziek bij je tentje of ga even Valkenburg in om met je kampeergenoten de avondmaaltijd voor te bereiden. 's Avonds maken we het gezellig met elkaar, doen we spelletjes, en rijden we wellicht nog een klein rondje bij ondergaande zon. Amstel Gold Race is een kamp voor leerlingen die houden van sportief bewegen, relaxen, uitdagingen, vlaai en gezelligheid.

Ga met ons mee en beleef Limburg op z'n mooist: op de racefiets!



BEWEGEN IN DE BUURT



Je kan wel heel ver gaan reizen om op kamp te gaan, maar heel dichtbij school is ook heel veel leuks te doen! Tijdens 'Bewegen in de Buurt' kamperen we op het grote grasveld van school. We gaan veel sporten: tennissen, padellen en kanoën. Koken, douchen en schuilen voor een pittige bui doen we in school. We kunnen 's avonds de binnenplaats gebruiken voor het eten, spelletjes en een heerlijke BBQ op de laatste Bonte avond. Als uitsmijter gaan we ook een avond lasergamen door het hele schoolgebouw!

Enthousiast geworden? Wij ook! Hopelijk tot snel,



OPERATIE ARNHEM



Is Arnhem een brug te ver? Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hevig gevochten tijdens de Slag om Arnhem tussen de Duitsers en de geallieerden. Onder de naam 'Operation Market Garden' veranderde het landschap van Nederland in 1944 in een actief oorlogsgebied. Tijdens ons kamp verkennen we deze gebeurtenis uit de geschiedenis.

Daarnaast gaan we nog verder terug in de tijd en nemen we een kijkje in het leven van vroeger in Nederland. Arnhem, omringd door prachtige natuur, biedt ons de kans om deze van dichtbij te ervaren. Ons kamp vindt plaats op een camping nabij het water en we zullen de bossen op een actieve en sportieve manier verkennen. Als je mee wilt op dit kamp, is een liefde voor spelletjes handig, want we zullen de natuur op een interactieve manier ontdekken met een grootschalig spel.

Op maandag fietsen we (zonder bagage, maar met lunchpakket) naar Arnhem. We zetten onze tent op en vermaken ons met spelletjes op de camping. De rest van het kamp zal er ook veel gefietst moeten worden, om naar de activiteiten te gaan en ook de vrijdag fietsen we weer terug naar school. Kortom, een cultureel historisch kamp in een sportief jasje.



GOLFSURFKAMP



Jouw ultieme zand, zee en wind experience 2024!

Kijk jij ook met bijna jaloezische blikken naar jongens en meisjes van jouw leeftijd die je op een board ziet staan? Zeewind in je haren, zout op je lippen en gáán: golfsurfen! Dat is het helemáál. De instructeurs van Dutch Surf Academy zijn er helemaal klaar voor om jou een fantastische zomerkampervaring te bezorgen. In de ochtend gaan we surfen en de middag vullen we met andere (strand)activiteiten zoals beachvolleyballen, lekker zwemmen en andere spellen. Of gewoon even niksen en relaxen in de zon. Het kan allemaal op het Golfsurfkamp.

We kamperen op strandpark Vlugtenburg in 's-Gravenzande, aan de duinen vlakbij het strand. Let op: iedereen neemt zijn eigen tentje mee en is met zijn kookgroepje zelf verantwoordelijk voor boodschappen en voor het koken van een lekkere maaltijd. Een goede kampeeruitrusting is dan ook een must voor dit kamp.

Hou jij er ook van om actief bezig te zijn en vind je wandelen naar het strand en naar het dorp voor boodschappen helemaal gezellig, schrijf je dan in! Golfsurfkamp 's-Gravenzande wordt hét kamp van 2024!



I LIKE TO MOVIE MOVIE



Ga jij ook alle streamingsdiensten af? Netflix, Disney, Videoland of HBO?

En denk jij wel eens: hé, dat wil ik ook?! Wil jij shinen op film of ben je liever iemand die achter de schermen werkt? Wil jij monteren, acteren, filmen of je bezig houden met het decor, kostuums, make-up? Onder leiding van een toffe gastdocent en ons leer jij om met een groep in een week een korte film te maken. Klinkt dit je als film in de oren? Geef je dan op voor het I like to movie movie kamp in het mooie Brabantse Bladel. Vorig jaar hebben we zelfs een prijs gewonnen met de film op het NOVA filmfestival.

Scan de QR code om alvast in de stemming te komen en wie weet zien we je daar!



JORDANESE SPELEN



We zoeken leerlingen met een (redelijke) goede conditie en die helpen er een gezellige kamp van te maken. In dit kamp in Zuid-Limburg gaan we veel actieve dingen doen. Maandag vertrekken we per bus richting Zuid-Limburg. We gaan 2 dagen op de fiets door het heuvelachtige Limburgse land. Zo fietsen we de ene dag naar het zwembad en de andere dag fietsen we door de omgeving met een tussenstop in Valkenburg. Daarnaast horen bij de Jordanese spelen natuurlijk ook de nodige sport- en spelactiviteiten! Aldus een veelzijdig en gezellig kamp!

Iedereen neemt zijn eigen tentje mee en is met zijn kookgroepje zelf verantwoordelijk voor boodschappen en voor het koken van een lekkere maaltijd. Een goede kampeeruitrusting is dan ook een must voor dit kamp.

Ga je met ons mee?



MASTERSJEF FRYSLÂN



Oosters? Frans? Scandinavisch of Fries? Welke smaken tover jij tevoorschijn op het bord? Ga mee met dit kamp en ga koken in gezellig Friesland! Kookervaring is niet verplicht en de trek die komt vanzelf als je ziet wat je gaat doen.

Overdag stap je op de fiets en cross je Elfstedenwaardig door Friesland. Lukt het jou om de Waddenzee als eerste te bereiken? In de middag bereid je samen een lekkere avondmaaltijd met iedere dag een ander thema. De ene avond zit je aan de Italiaanse pasta en de andere avond bak je iets Engels of pruttelt een Oosters soepje op het fornuis. Je kookt, eet en slaapt in een sfeervolle Friese boerderij ergens buiten Leeuwarden en dat niet alleen. Naast het koken en fietsen gaan we naar een zwemparadijs en natuurlijk staat de hoofdstad Ljouwert (Leeuwarden) ook op ons lijstje om te ontdekken. Na het koken, eten en opruimen is er in de avond tijd voor spelletjes, gesprekken en ontspanning.

Je hebt geen paspoort nodig om je in het buitenland te wanen. Wil je een smakelijk kamp? Kies dan voor een Mastersjef Fryslân!



OP WEG NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA...



Hou je van een uitdaging? Beetje avontuurlijk ingesteld? Ga dan mee op onze wandeltocht in Brabant, van Den Bosch tot aan de Belgische grens. Onze route volgt het pelgrimspad van Den Bosch naar Santiago de Compostella in Noord-Spanje! Als je deze hele route loopt ben je ongeveer 2.400 km onderweg en de tocht duurt dan zo'n drie à vier maanden! Maar schrik niet, zover gaan we niet lopen.

We gaan met een groep van ca. 25 leerlingen het begin van deze lange pelgrimsroute lopen. We gaan een week lang lopen, met rugzak, gemiddeld zo'n 15-20 km per dag, in totaal tussen de 100 en 125 km. Vanaf de start bij de Dom in Den Bosch lopen we over een gemarkeerde route richting het zuiden.

We overnachten in tentjes, maar zullen ook een nacht in de Pelgrimsherberg in Vesseem doorbrengen. Daar zal een ervaren wandelaar ons ook komen vertellen over zijn maandenlange wandeltocht naar Santiago de Compostella. Onderweg duiken we zo nu en dan in een zwembad of een meertje, als we even genoeg hebben van de wandeling.

Een pelgrimstocht is meer dan alleen wandelen. Het is ook jezelf ontdekken, één worden met de natuur en je verbinden met anderen. We gaan met elkaar in gesprek over wie we zijn en hoe we onze plek in de wereld zien. Terwijl je loopt, ga je gemakkelijker in gesprek met elkaar dan wanneer je tegenover elkaar zit.

Wat heb je nodig? Wandelschoenen die lekker zitten en een rugzak om je kleren, slaapzak, matje en andere spullen in te vervoeren. Hoe minder je meeneemt, hoe beter! We slapen in kleine tentjes, deze zullen met een auto worden vervoerd van de ene naar de volgende camping. We koken zelf op kleine gasstelletjes en doen met elkaar inkopen in de dorpjes waar we langskomen. Kortom, het wordt één groot avontuur! En een hele mooie ervaring rijker!



SPORTIEF KAMPEN



Een kamp waarbij leuke en sportieve activiteiten centraal staan, maar ook kamperen! Leer je eigen maaltijd klaar te maken en je eigen tent op te zetten. Lekker in de buitenlucht de omgeving van Voorthuizen ontdekken. We zullen op de fiets naar de camping gaan en daar allerlei verschillende activiteiten doen (zwemmen, waterskiën, wandelen, klimmen, midgetgolfen, tennis en padellen en nog veel meer!). We gaan er een topweek van maken!

Hou jij er ook van om actief bezig te zijn en vind je fietsen naar de activiteiten en naar het dorp voor boodschappen helemaal gezellig, schrijf je dan in!



WATERKAMP ALMERE



Catamaranzeilen is de meest spectaculaire vorm van zeilen. Het catamaranstrand Muiderzee aan het Markermeer is de ideale locatie om deze sport te beoefenen. Iedereen kan leren zeilen en bij genoeg wind heb je ook de mogelijkheid om in de trapeze te leren staan/hangen.

Je krijgt deze dagen les in waterskiën en eventueel wakeboarden en het is helemaal niet erg als je het nog niet kan.

Op maandag fietsen we (zonder bagage, maar met lunchpakket) naar Almere. We zetten ons tentje op en we gaan ons goed vermaken met catamaranzeilen, waterskiën, sport en spel. Het is een heel leuk kamp en hou er rekening mee dat er ook veel moet worden gefietst. Naar Almere en terug en ook daar fietsen we naar de verschillende locaties. Ook ga je met je groepje boodschappen doen en zelfstandig koken.



WINDSURFKAMP



Ben jij de nieuwe Kiran Badloe (meervoudig Nederlands kampioen, meervoudig wereldkampioen en regerend Olympisch kampioen windsurfen)? En wil jij graag op een sportief en gezellig waterkamp? Dan is dit je kans op je in te schrijven voor het leukste sportieve kamp van 't Jordan.

Strand Horst zal het toneel worden van dit windsurfavontuur. De instructeurs van Telstar Beach zullen ons de fijne kneepjes van het vak bijleren. Met zijn allen zullen we proberen de wind met onze plank en zeil te trotseren. Na de lessen is er ook ruimte om te chillen op het strand of met een sup nog het water op te gaan. Het ultieme zomerkampgevoel dus!

We zullen ons op ons stalen ros naar een camping in de buurt van Strand Horst begeven. Iedereen heeft zijn eigen tentje en is met zijn kookgroepje verantwoordelijk voor het koken van een heerlijke avondmaaltijd. Een goede fiets en kampeeruitrusting is dan ook een must voor dit kamp.

Ben jij klaar voor dit sportieve zomeravontuur, schrijf je dan snel in!



ZEILEN FRIESLAND



Het kamp is een perfecte combinatie tussen de stoere sport zeilen en elkaar gezellig vermaken in een Friese stelp-boerderij in hartje Friesland. Overdag genieten van het mooie (of minder mooie) weer in de zeilboten. Aan het eind van de middag keren we na een vermoeiende maar voldane dag zeilen terug naar de boerderij en doen we gezellig spellen met de groep. Elke dag wordt er door een andere groep gekookt en om de beurt ook afwassen en zo. Dus daar kun je je ook lekker uitleven! Als we dan allemaal zo moe zijn dat we echt niet meer kunnen gaan we lekker slapen in onze stapelbedden...

Deze week belooft sportiviteit, gezelligheid en mogelijk natte kleding.

Kortom, lijkt jou dit wel wat? Hou je van zeilen en van gezelligheid? Schrijf je dan in voor dit kamp.

Zeilervaring is niet noodzakelijk!



ZWEINSTEIN EXPRESS



Kruip in de huid van een van jouw favoriete Harry Potterpersonages tijdens het kamp Zweinstein Express! Op een locatie midden in het bos organiseren we een zwerkbaltoernooi, duelleerlessen, toversnoep-workshops en vele andere activiteiten. 's Avonds doen we spelletjes in het Verboden bos, kijken we gezellig Harry Potterfilms en testen we jouw Potterkennis in de grote Zweinsteinquiz. De afdeling die gedurende de week de meeste punten heeft gehaald, wint de Zweinstein Express Cup!

Dus, ben jij een Harry Potterfan met veel fantasie? Dan is dit kamp echt wat voor jou!



Vergeet niet om vóór 12 maart jouw keuzekampformulier in te vullen!

**Bij vragen kun je terecht bij je mentor, Esther (D2) of
een mail sturen naar kampen@jordanmlu.nl**

